

Over de heiligen Rozenkrans volgens H. de Monfort.

I.

TROUWE dienaar van onze Moeder, weet gij, welke oefening van godsvrucht aan haar Hart bijzonder aangenaam is, en zeer geschikt u op het innigste met Haar te verbinden? Dat is het godvruchtig bidden van het Weesgegroet en vooral van de Rozenkrans.

De H. Mechtildis verzocht eens de Heilige Maagd haar te Leren, door welke lofprijzing zij het gemakkelijkste haar gunst kon winnen; de goede Moeder antwoordde haar: « Mijne dochter, het zou een vermetelheid zijn in het schepsel, hoger te willen stijgen dan de Schepper; nooit zult gij een groet vinden, gelijk aan dien, welke mij uit de Hemel werd toegezonden. Inderdaad wat is er zoeter dan dit woord: « *Ik groet U* », waardoor de eeuwige Vader mij deed verstaan, dat Hij ten eenenmale van mij verwijderd had de vloek van de zonde? Wat kan ik aangenamers horen dan de naam *Maria*, die mij werd gegeven namens Hem, die mijn Zoon moest worden en die mij voorbestemde om als glanzende ster (*Maria is de Ster van de zee*) Hemel en aarde te verlichten? Voegt gij er bij: « *Gij zijt vol van genade* » wat is er dan verrukkelijker voor mijn hart dan dit woord van de Heilige Geest, die op hetzelfde ogenblik in mijn hart uitwerkte, wat deze woorden betekenen? Wanneer men zegt: « *De Heer is met U*, » brengt mij in herinnering de mateloze vreugde, die ik in mij gevoelde, op het ogenblik van de menswording van mijnen Heer en Zoon; en als men er aan toevoegt: « *Gij zijt de gezegende onder de vrouwen*, » herinner ik mij de grote barmhartigheid van God, die mij boven alle schepselen heeft verheven. Eindelijk wanneer gij « *de vrucht mijns lichaams zegent*, » dan verheugt zich de Hemel met mij over het leven en de zegen, die mijn geliefde Zoon heeft uitgestort over al wat Hij heeft geschapen. »¹ Volgen wij daarom de raad onzer goede Moeder, en bidden wij gaarne en dikwijls het Weesgegroet. Daarmede is het heil van de wereld begonnen, en daardoor zijn, 19 eeuwen lang, zovele zegeningen de mensen, zelfs de grootsten zondaars, toegevloed.

« Het Weesgegroet, » zegt een van de ijverigste verbreiders van de

¹ P. Poiré, *Drievoudige Kroon*, 4^e verh. hoofdst. 9.

H. Rozenkrans, de Zalige de Montfort, « het Weesgegroot is het alvermogend wapen, dat de boze geesten op de vlucht drijft, de vijanden van Gods volk verplet en de ketterijen te niet doet. Het Weesgegroot vervult de ziel met alle soorten van genaden, het verheugt de Hemel, vernieuwt de vreugde van Maria, en bevordert de eer van de allerheiligste Drievuldigheid. » (Ware Godsvrucht.)

Wanneer echter de Heiligen zulke heerlijke lofprijzingen hebben gewijd aan dat gebed, dat wij van de hemel ontvangen hebben; wanneer het zo grote kracht bezit, dat verharde zondaars door het te bidden bekeerd zijn: wat zullen wij dan zeggen van de rozenkrans, waarin het Weesgegroot zo dikwijls wordt herhaald? O wat schatten, zegeningen en verdiensten moeten aan deze godsvrucht verbonden zijn, wijl de Heilige Maagd zelf enige van haar getrouwe dienaars wilde verschijnen, om hun de heerlijkheid, de rijkdom er van te openbaren, en er bij hen op aan te dringen ze overal te verbreiden. Inderdaad, hoeveel wonderen hebben de H. Dominicus, de Zal. de Montfort en anderen door de rozenkrans bewerkt !

Gij, die Maria wenst te beminnen, wilt gij onfeilbaar zeker haar Hart veroveren? Laat u dan nog heden, indien ge het nog niet gedaan hebt, opnemen in de broederschap van de rozenkrans. Deze broederschap is door de Pausen met zoveel aflaten verrijkt, en maakt u aan de gebeden en verdiensten van een grote menigte deugden en vrome zielen deelachtig. Volg eindelijk de raad van de Zal. de Montfort; stel u niet tevreden iederen dag enige Weesgegroeten ter eere van de Heilige Maagd te bidden, maar bid het rozenhoedje en, wanneer gij tijd hebt, de heelen rozenkrans; dan zult gij in uw stervensuur de dag zegenen, waarop gij deze vrome gewoonte hebt aangenomen.

II.

Er zijn vele manieren om de rozenkrans met godsvrucht te bidden. Nu eens voelt de ziel zich gedrongen, te bidden om deze of gene deugd of om deze of gene genade, waaraan zij het meest behoefte heeft; dan weer heeft zij, van vreugde overstroomd, geen andere gedachte dan haar goede Moeder te groeten en zich met Haar over haar heerlijkheid en haar voorrechten te verheugen; zij nodigt dan alle schepselen uit haar verheven Koningin te loven. Een ander maal zal zij zich uitsluitend bepalen

tot de zin van de woorden, die zij uitspreekt. Wat zal ik verder zeggen? Hoe meer wij de rozenkrans liefhebben, hoe meer de Heilige Geest ook ons de voordelen, schatten en heerlijkheden er van zal openbaren.

Wilt gij echter altijd groot voordeel trekken uit deze heilige oefening, zorg dan bij ieder tientje aan het geheim te denken, dat er aan verbonden is, door u zonder inspanning de plaatsen de personen en de voornaamste omstandigheden van dit geheim voor te stellen. Bovenal moet gij, als gij de rozenkrans ter hand neemt, nooit de twee gedachten uit het oog verliezen, welke, helaas, zo dikwijls vergeten worden en die nochtans zo zoet voor het hart en zo krachtig voor de verbetering van de levens zijn, nl.:

1^o dat Jezus Christus, de eeuwige Wijsheid, al wat Hij gesproken, gedaan en geleden heeft voor geheel het menselijk geslacht, Hij dat gesproken, gedaan en geleden heeft voor u in het bijzonder. Op het voorbeeld van de H. Paulus, die, de gehele verdienste van de verlossing zich in zekeren zin alleen toegeëigend, uitriep : « Jezus Christus heeft *mij* bemind en zich voor *mij* ten beste gegeven, » moet ook gij vol blijdschap uitroepen: Ja, in zijn onmetelijke liefde heeft de Zoon Gods gedacht aan mij in 't bijzonder. Voor mij in het bijzonder heeft zijn Hart geklopt van liefde; ja, voor mij, als bestond er niemand buiten mij, is Jezus in de schoot van de allerreinste Maagd mens geworden; wilde Hij in een stal geboren worden; wilde Hij dertig jaren leven in gehoorzaamheid aan Maria en sterven aan een kruis !... Voor mij ook is die geheel beminnenswaardige en ongekenne Wijsheid verborgen in dit tabernakel, waar ik herinnerd word aan alle geheimen, die mij in de rozenkrans worden voorgesteld. Voor mij werd elk van zijn woorden gesproken. Iedere druppel van zijn heilig Bloed, iedere van zijn handelingen, elke van zijn smarten was ten mijnen gunste, om voor mij de genaden te verdienen, die ik nu zal afsmeaken.

Zal deze gedachte, welke zo vol waarheid is, u niet doen bidden met meer aandacht en ingetogenheid, en u niet met meer vertrouwen de genaden, welke gij u voorneemt bij ieder geheim te vragen, doen afsmeaken? O hemelse Moeder, zo zult gij onophoudelijk tot de Heilige Maagd spreken, voor mijne zaligheid heeft uw Zoon dit alles volbracht, voor mij heeft Hij geweend en gebeden; kunt gij mij dan nu afwijzen? Door dit vertrouwen overwonnen, zal de Schatmeesteres van de rijkdommen van de hemelsch zich niet tevreden stellen met rijkelijk de

verdiensten van haren Jezus op u toe te passen; maar Zij zal u ook haar eigen verdiensten schenken, die Zij, zoals gij weet, haar trouwste dienaars voorbehoudt.

2^o Een andere gedachte, welke gij nimmer uit het oog moet verliezen, is dat de tussenruimte van tijd en plaats voor God niets zijn. Tegenover alle tijden staat onveranderd zijn eeuwigheid; tegenover alle plaatsen zijn alomtegenwoordigheid. Voor God bestaat geen verleden, alles is voor Hem tegenwoordig. Niets is buiten Hem, alles is in Hem besloten. Bij de geheimen, welke gij bij uwen rozenkrans doorloopt, behoeft gij dus niet telkens negentien eeuwen terug te gaan. Bethlehem, Nazareth, Calvarië zijn dáár voor uw ogen. Jezus wordt geboren en lijdt voor u op het ogenblik zelf, dat gij bidt.

Bij ieder tientje moet ge dus zeggen: voor mijne onderrichting, voor de zaligheid mijner ziel komt Jezus ter wereld, offert Hij zich op in de tempel, verduurt Hij de smarten van zijn doodstrijd en zijn kruisiging; en dit *thans, onder mijne ogen*. Zedaar de hoofdgedachte, die u als een leidraad moet dienen bij het bidden van uw rozenkrans. Zij zal dit gebed niet alleen gemakkelijk en aangenaam, maar ook krachtdadig en heilzaam maken.

“Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans”

*"Ik kom de toewijding van de wereld aan mijn Onbevlekt Hart vragen".
"Eindelijk zal mijn Onbev, lekt Hart zegevieren en er zal vrede over de
wereld heersen"*

(Woorden van O.L. Vrouw van Fatima)



*The Rosary Beads used by St. Bernadette during the Apparitions of
The Blessed Virgin Mary at Lourdes, France in 1858 A.D.*

Beloften, verbonden aan het bidden van de Rozenkrans

Beloften door O.L. V. Gegeven aan de H. Dominicus en aan de zalige Alain de la Roche.

1. Wie de Rozenkrans godsvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.
2. Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.
3. De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn, het zal de ketterijen teniet doen, het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde neigingen.
4. Door het bidden van de Rozenkrans, zal men deugdzamer gaan leven,

Gods barmhartigheid verwerven. De liefde tot God zal de plaats gaan innemen in de harten van de vergankelijke genegenheden en veel zielen zullen zich heiligen.

5. De ziel, die Mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans, zal niet verloren gaan.
6. Ieder, die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben, de zondaar zal zich bekeren, de rechtvaardige zal, tot het einde toe, in staat van genade blijven leven.
7. Ik wil dat allen, die de Rozenkrans godsvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen en bij hun dood, deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.
8. De trouwe Rozenkrans-bidders, zullen niet sterven, zonder de genademiddelen van de H. Kerk.
9. Wie de Rozenkrans bidt, zal Ik uit het Vagevuur bevrijden.
10. Zij, die echt van de Rozenkrans gehouden hebben en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel, een speciale Glorie genieten.
11. Alles wat men Mij, door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.
12. Ik verkreeg van Mijn Zoon, dat de Rozenkrans-bidders, de Zaligen in de hemel, als broeders aan hun zijde zouden hebben, bij leven en dood.
13. Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal Ik in al hun noden bijstaan.
14. De Rozenkrans-bidders zijn allen Mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zusters van Jezus Christus.
15. De Rozenkrans-devotie, is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

In 1917 is O.L. Vrouw verschenen aan drie jonge kinderen te Fatima, op 60 mijlen afstand van Lisbona, in Portugal. Van mei tot en met oktober kwam zij op de 13^{de} van elke maand. Haar laatste bezoek viel samen met de maand van de Rozenkrans. O.L. Vrouw vroeg dagelijks het rozenhoedje te

bidden, de toewijding van Rusland en de wereld aan haar Onbevlekt Hart, de eerherstelcomunie op elke eerste zaterdag van de maand.

De Eerste Zaterdagen *en de Grote belofte van Maria te Fatima*

“Bezie mijn Hart met de doornen omringt die de ondankbare mensen

er in duwen door hun godslateringen en hun ondankbaarheid. U, ten minste, troost mij en zeg hen dat ik beloof ze in hun stervensuur ter hulp te komen met de nodige genaden voor de zaligheid van al degenen die de eerste zaterdag van vijf op elkaar volgende maanden: 1. hun zonden biechten en de heilige communie ontvangen. 2. Het Rozenhoedje bidden. 3. Mij

gezelschap houden gedurende een kwartie en de Mysteries van de Rozenkrans overwegen. 4. Dat alles, met het inzicht de smaden die mijn Onbevlekt Hart beledigen, te herstellen.”

(Deze belofte werd aan Zr. Lucia toevertrouwd onder een verschijning van O.L. Vrouw op 10 december 1925)

Nota: De biecht mag geschieden in de acht dagen voor of na de eerste Zaterdag. Het rozenhoedje mag gezegd worden op alle uren van de dag.



BOTTICELLI, Sandro Madonna del Magnificat
(Madonna of the Magnificat) 1480-81

Wijze van de Heilige de Monfort om met vrucht de H. Rozenkrans te bidden

In de naam des Vaders , en des Zoons, en des H. Geestes. Amen.

Ik verenig mij met al de heiligen die in den hemel zijn, met al de rechtvaardigen die op aarde zijn, met al de getrouwe zielen die hier vergaderd zijn. Ik verenig mij met u, mijn Jezus, om waardig uw Heilige Moeder te loven en U in haar en door haar. Ik verzaak aan al de verstrooidheden die mij gedurende dit rozenhoedje zullen overkomen, dat ik met zedigheid, aandacht en godsvrucht wil bidden, alsof het het laatste van mijn leven was.

Wij bieden U, allerheiligste Drievuldigheid, deze Credo aan, om al de geheimen van ons geloof te vereren, deze Onze Vader en deze drie Wees gegroeten om de eenheid van uw natuur en de Drievuldigheid van uw personen te vereren. Wij vragen u een levendig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde.

DE VIJF BLIJDE MYSTERIEN

1. De Menschwording

Wij bieden u, Heer Jezus, dit eerste tientje aan ter ere van uw Menschwording in de schoot van Maria en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak der H. Maagd, een diepe nederigheid. Amen.

2. Het bezoek

Wij bieden u, Heer Jezus, dit tweede tientje aan ter ere van het bezoek van uw Heilige Moeder aan haar nicht, de H. Elizabeth en van de heiligmaking van de H. Joannes-Baptista en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak van uw H. Moeder, de liefde tot onze evennaaste. Amen.

3. De geboorte van Jezus

Wij bieden u, Heer Jezus, dit derde tientje aan ter ere van uw Geboorte in het stalleken van Bethlehem en wij vragen u door dit mysterie en door de voorspraak van uw Heilige Moeder, de onthechting van de aardse goederen, de verachting der rijkdommen en de liefde der armoede. Amen.

4. De opdracht in de tempel

Wij bieden u, Heer Jezus, dit vierde tientje aan ter ere van uw Opdracht in de Tempel en van de zuivering van Maria en wij vragen u, door dit mysterie en door Maria`s voorspraak, een grote zuiverheid van lichaam

en geest. Amen.

5. De terugvinding van Jezus

Wij bieden u, Heer Jezus, dit vijfde tientje aan ter ere van uw terugvinding in de tempel door Maria en wij vragen u, door dit mysterie en door voorspraak van de heilige Maagd, de ware wijsheid. Amen.

DE VIJF DROEVE MYSTERIEN

6. De Doodstrijd

Wij bieden u, Heer Jezus, dit zesde tientje aan ter ere van uw pijnlijke doodstrijd in de hof van Olijven en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak van uw Heilige Moeder, het berouw over onze zonden. Amen.

7. De geseling

Wij bieden u, Heer Jezus, dit zevende tientje aan ter ere van uw bloedige geseling en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak van uw H. Moeder, de versterving van onze zinnen. Amen

8. De Doornenkroning

Wij bieden u, Heer Jezus, dit achtste tientje aan ter ere van uw Kroning met doornen en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak van uw H. Moeder, de versmading van de wereld. Amen.

9. De Kruisdraging

Wij bieden u, Heer Jezus, dit negende tientje aan ter ere van uw Kruisdraging en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak van uw H. Moeder, het geduld in al onze kruisen. Amen.

10. De Kruisiging

Wij bieden u, Heer Jezus, dit tiende tientje aan ter ere van uw Kruisiging en van uw schandelijke door op de Calvarieberg en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak van uw H. Moeder, de bekering der zondaren, de volharding der rechtvaardigen en de verlichting der zielen in het Vagevuur. Amen.

DE VIJF GLORIEUZE MYSTERIEN

11. De Verrijzenis

Wij bieden u, Heer Jezus, dit elfde tientje aan ter ere van uw glorierijke Verrijzenis en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak van uw H. Moeder, de liefde tot God en de ijver in uw dienst. Amen.

12. De Hemelvaart

Wij bieden u, Heer Jezus, dit twaalfde tientje aan ter ere van uw zegevierende Hemelvaart en wij vragen u, door dit mysterie en door de

voorspraak van uw H. Moeder, een vurig verlangen naar de Hemel, ons geliefd Vaderland. Amen.

13. De Nederdaling van de H. Geest

Wij bieden u, Heer Jezus, dit dertiende tientje aan ter ere van het mysterie der Nederdaling van de H. Geest, en wij vragen u, door dit mysterie en door de voorspraak van uw H. Moeder, de nederdaling van de H. Geest in onze zielen. Amen.

14. De Hemelopneming van de H. Maagd

Wij bieden u, Heer Jezus, dit veertiende tientje aan ter ere van de verrijzenis en van de zegepralende Hemelvaart uwer H. Moeder, en wij vragen u, door dit mysterie en door haar voorspraak, een tedere godsvrucht tot een zo goede Moeder. Amen.

15. De Kroning van Maria

Wij bieden u, Heer Jezus, dit vijftiende en laatste tientje aan ter ere van de Kroning van uw H. Moeder en wij vragen u, door dit mysterie en door haar voorspraak, de volharding in de gratie en de kroon der glorie. Amen.

*Na elk mysterie Onze Vader, tien Wees gegroet, Glorie zij, O
mijn Jezus en
genade van het mysterie der daal neder in onze zielen*

Korte beschouwingen over de Geheimen van de Rozenkrans¹.

1^e GEHEIM.

De Menswording van Christus.

VRUCHT van het Geheim: *Nederigheid.*

Beschouw in vereniging met de Heilige Maagd de wonderbare vernedering, waartoe Hij afdaalt, die is « *de afstraling van het eeuwig licht, de vlekkeloze spiegel van de goddelijke schoonheid en het evenbeeld van zijn goedheid,* » en bedenk, dat Hij zulks doet om te voldoen voor uw hoovaardij.

Wens Maria geluk met haar grootheid, overweeg hoe peilloos de diepte van haar nederigheid moet zijn, thans nu Zij verheven is tot de waarheid van Moeder van God.

Hoever zijt gij er van verwijderd, Haar te gelijken, gij, zo ijdel en zo begerig naar de achting van de wereld. Verneder u en neem ernstige middelen te baat om deze noodzakelijke deugd zonder welke al de andere niets zijn, te verkrijgen.

2^e GEHEIM.

Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.

Vrucht van het geheim: *Naasteliefde.*

Volg de Heilige Maagd naar haar nicht Elisabeth; en, terwijl gij u doordringt van dit geheim, aanbid uwen Jezus, die door Maria het goddelijk liefdevuur in de zielen begint te ontsteken. Hoe groot is nu reeds zijn liefde voor u ! Hoe vurig verlangt deze God en Zaligmaker naar de dag, waarop Hij zich op de Calvarieberg voor uw zaligheid zal opofferen !...

Hoe is het met uw naasteliefde? Hebben uw medemensen niets van u te lijden? Zie, waarin de Heilige Maagd met betrekking tot deze deugd beterschap van u verlangt, en vraag Haar uw hart in brandende

¹ Zie Hoofdstuk IV, Gebeden in de geest der Volmaakte Godsvrucht tot Maria, de methode van de Zal. de Montfort om met vrucht de rozenkrans te bidden.

liefde tot de naaste te ontsteken.

3^e GEHEIM.

De geboorte van Jezus.

Vrucht van het Geheim: *Verachting van de rijkdommen en liefde tot de armoede.*

Welke armoede in de stal van Bethlehem ! Een weinig stroo ! Enige windsels, die ternauwernood het Goddelijk Kind tegen de strenge koude beschutten ! Arme herders, die zijn hofstoet vormen !

Bewonder dezen staat van ontbering, welke slechts het voorspel is van alles wat Jezus zal te lijden hebben, totdat Hij op de Calvarieberg van zijn kleederen beroofd zal worden. Besluit daarom tot een volmaakte onthechting van alle schepselen, en bid Maria met het levendigst vertrouwen om de daartoe nodige genade.

4^e GEHEIM.

Opdracht van Jezus.

Vrucht van het Geheim: *Grote zuiverheid naar ziel en lichaam.*

Aanbid, in vereniging met uw hemelse Moeder vol eerbied het Kind Jezus op de armen van Simeon, en leer uit dit geheim, hoe Hij zich bij voorkeur meedeelt aan de zuivere en onthechte zielen. « De eeuwige Wijsheid is de uitstraling van de kracht Gods en de reinste uitstorting van de klaarheid van de Almachtigen. Zij woont niet in een ziel, waarin de zonde zich bevindt. »

Heb daarom een grote liefde tot de zuiverheid, die u aan de Engelen gelijk maakt en u zo innig met God verbindt. Herinner u, dat gij deze deugd slechts verkrijgt door veel waakzaamheid over uw zinnen, en vooral door een teedere godsvrucht tot Maria.

6^e GEHEIM.

De Doodsangst van Jezus.

Vrucht van het Geheim: *Berouw.*

Hoor de liefdevolle klachten van Jezus in de Olijfhof: *Mijne ziel is bedroefd tot de dood... Mijn Vader, laat dezen kelk aan Mij voorbijgaan...*

Heb medelijden met de smarten uwer Moeder, terwijl gij Haar dit tientje opdraagt. Zij stortte zo dikwijls bittere tranen om uw fouten en om de zonden van de mensen.

Vraag Haar, uw hart te treffen en u de genade van de vermorzeling van de harten te verkrijgen; want tot nu toe hebt gij uw ongetrouwheden zo weinig beweend. Bid tevens om de bekering van een of anderen groten zondaar, en vooral om de genade van een waar berouw voor hen die heden zullen sterven.

7^e GEHEIM.

De Geeseling van Jezus.

Vrucht van het Geheim: *Versterving van de zinnen.*

Aan welke mishandelingen, aan welke beschimping wilde de lieve Heiland van zijn doodsangst af tot aan zijn bloedige geeseling uit liefde tot u zich onderwerpen! Wat een afschuw moet dit gezicht u niet inboezemen, zelfs van de geringste zinnelijkheid, daar die zonde de zoeten Jezus zo duur te staan kwam!...

Heb medelijden met de smarten, welke de Heilige Maagd bij dit ontzettend schouwspel gevoelde, en vraag Haar om de genade, uw zinnen te versterven. Zovele zondaars gaan verloren door de liefde tot zinsgenot. Bid voor hen.

8^e GEHEIM.

De Doornenkroning.

Vrucht van het Geheim: *Verachting van de wereld.*

Beschouw, in welk een treurigen toestand uw hovaardigheid de goeden Jezus, de Koning van de koningen, de Heer van de Heer, heeft gebracht. Aanbid Hem, nu Hij gekroond met doornen, met een purperen lap omhangen, als een spotkoning wordt behandeld door dit razende soldatengespuis, dat Hem met alle soorten van beschimpingen en mishandelingen overlaadt.

Verenig u met Maria, om door uw aanbidding, uw medelijden, uw liefde eerherstel te geven voor zovele beschimpingen. Smeek Haar Jezus in uw naam te danken, en bid Haar om de genade, uzelf te leren kennen en u Zodoende beter te leren haten en verachten.

9e GEHEIM.
De Kruisdraging.

Vrucht van het Geheim: *Geduld in het lijden.*

Zie, met welk een liefde Jezus zijn kruis opneemt en omhelst; Hij ziet er het teken in uwer zaligheid en het almachtig wapen, waarmee Hij uw vijanden zal nederwerpen ! Bedank Hem en betuig tevens uw medelijden aan het Hart van Maria, dat zo wreed wordt verscheurd, als Zij haren Goddelijken Zoon ontmoet. Bewonder de ijver, waarmee Zij de smarten en vernederingen haars Zoons gaat delen op de Calvarieberg.

Hoe is het met uw overgeving bij kleine beproevingen? Welke achting hebt gij voor het kruis? Verneder u over de vele ongeduldigheden, waaraan gij u hebt schuldig gemaakt, en smee de Heilige Maagd u te doen beseffen, hoe voordeelig het voor u is, dat gij opmerkzaam wordt gemaakt op uw gebreken, en gestrafd voor uw hovaardigheid en uw fouten.

10e GEHEIM.
De Kruisiging.

Vrucht van het Geheim: *De bekering van de zondaren, de volharding van de rechtvaardigen en de vertroosting van de arme zielen in het Vagevuur.*

Overweeg, wat het de Heilige Maagd heeft gekost u te baren tot het leven van de genade. « Alle wreedheden aan de lichamen van de Martelaren gepleegd, » zegt de H. Anselmus, « zijn weinig of niets in vergelijking met de overmaat van de smarten van Maria. »

Eer aan deze Koningin van de Martelaren, die zoveel voor u heeft geleden; heb medelijden met haar diepe droefheid, en zeg tot Haar met de profeet: « O Maagd, Dochter van Sion, waarmee zal ik uw smart vergelijken? Zij is onmetelijk als de zee. » Wees, naar het voorbeeld van Jezus en Maria, bereid voor het heil van de zielen alles te lijden.

11^e GEHEIM.
De Verrijzenis.

Vrucht van het Geheim: *Liefde Gods, ijver.*

Van welk een glans is Jezus op de dag van zijn Verrijzenis omgeven ! Van welk een liefde, van welk een zaligheid wordt Maria's Hart overstroomd, als Zij haar Zoon ontrukkt ziet aan de armen van de doods ! Verheug u met Haar, wens Haar geluk uit geheel de volheid uwer ziel; want Jezus' glorie is haar glorie.

Zie, met welk een goedheid de verrezen Heiland zijn leerlingen en de heilige vrouwen opzoekt ! Dienaar van Maria, met een zelfde liefde vervolgt Hij u, Hij, zo verlangend zich aan u mee te delen; maar uw ziel is zo nalatig en lauw !

Werp u aan de voeten van Maria, vraag Haar met vertrouwen om de ijver en liefde tot God. die goede Moeder is met zoveel verrukking over de verrijzenis overstelpt, dat Zij u niets kan weigeren.

12^e GEHEIM.
De Hemelvaart.

Vrucht van het Geheim: *Verlangen naar de Hemel.*

Aanschouw met Maria, hoe Jezus vol Majesteit zich verheft, omgeven van engelen en van zielen, die Hij uit het voorgeborgte heeft bevrijd. Welk een heerlijke zegepraal ! Welk een eer, welk een vreugde voor geheel de hemel ! Wens de Heilige Maagd geluk met de heerlijkheid van haren Goddelijken Zoon, en tracht middelerwijl door te dringen in haar Hart. Vraag Haar, u iets mee te delen van de gevoelens, welke Haar na de Hemelvaart bezielde. « zo groot was het verlangen van Maria, om met God verenigd te zijn, dat er een voortdurend wonder nodig was, wilde Zij te midden van zulk een liefdegloed blijven leven. »²

Welke zijn uw gevoelens? Gij verlangt naar Jezus; is dit verlangen oprecht? Gij bidt om de Hemel: wat doet gij om hem te veroveren? O, dat ook wij, evenals Maria, alleen dachten aan Jezus, de Mensgeworden Wijsheid; dat ook wij dikwijls dachten aan zijn schatten, aan zijn vurig verlangen om ons in de Hemel te hebben ! Hoeveel grootmoediger

² Eudes : *Het bewonderenswaardig Hart van Maria.*

zouden wij dan zijn in zijnen dienst ! Met welken ijver zouden wij alles uit de weg ruimen, wat ons een beletsel kan zijn voor onze vereniging met Jezus ! Vraag Maria om die genade.

13^e GEHEIM.
Het Pinksterfest.

Vrucht van het Geheim: *Nederdaling van de Heilige Geest.*

Doordring u goed van dit geheim. Breng eer aan uw Moeder, nu Zij te midden van de leerlingen is gezeten in het cenakel en de Heilige Geest ontvangt... Met welk een volheid van genaden wordt Zij op die Pinksterdag verrijkt !

Verheug u met Haar en vraag Haar voor uzelf en voor haar liefdeslaven de genade, altijd meer met haar allerheiligst Hart verenigd te worden. Herinner u het woord van de Zal. de Montfort: « Wanneer de Heilige Geest Maria in een ziel gevormd ziet, vliegt Hij er heen; Hij daalt met zijnen overvloed over haar neder, om haar met zijn geschenken te overladen, vooral met de gave van wijsheid, en er wonderen van genade te bewerken. »

14^e GEHEIM.
Ten hemel opneming van de Heilige Maagd.

Vrucht van het Geheim: *Liefde tot Maria.*

Laten wij in de geest de laatste ogenblikken onzer Moeder bijwonen. Welk een zoete dood, die dood van Maria ! Bezocht door Jezus, haren Zoon, overstelpt van zaligheid, sterft Zij uit liefde, evenals Zij geleefd heeft. Bid Haar om die genade voor uzelf en voor allen, die u dierbaar zijn.

Enigen Apostelen zijn bij het sterfbed van de Allerheiligste Maagd tegenwoordig. Zij zijn ontroostbaar over de scheiding. Met welk een goedheid lenigt Maria hunne smarten. Zij troost hen, zegent hen, en geeft hun de verzekering van haar machtige voorspraak bij Jezus. Stel u voor, dat Zij om uw hart door een heilig vertrouwen te verruimen, met innige liefde tot u zegt: Mijn kind, vrees niets, ik ben uw Moeder, ik ga naar de Hemel, om u een woning te bereiden.

O God ! Welk een woord ! Maria mijne Moeder ! en welk een Moeder ! Geheel goedheid en geheel medelijden, mijne smarten en mijne

ellende volmaakt kennend en vol verlangen die te lenigen !

15^e GEHEIM.
De Kroning van Maria.

Vrucht van het Geheim: *Volharding in de genade, de kroning met glorie.*

Volgen wij Maria, de Heilige Maagd, nu Zij zich ten hemel verheft, geleund op haar Welbeminde, omgeven van een schaar van Engelen en Heiligen. Welk een verrukkelijke stoet ! Wat een gejubel, als deze Koningin haar intocht doet in de hemel ! Van welke vreugde, van welke heerlijkheid wordt Maria overstroomd, als Zij plaats neemt aan de zijde van de Allerheiligste Drievuldigheid op een heerlijke troon, en gekroond wordt als de geliefde Dochter van de Vader, als de bewonderenswaardige Moeder van de Zoons, als de allertrouwste Bruid van de Heilige Geest ! Wanneer de geringste van de uitverkorenen reeds zo grote zaligheid geniet, hoe groot moet dan de zaligheid van Jezus' Moeder niet zijn !... Doch wat kunnen wij zeggen, wij, die nog uit dat lieve vaderland verbannen zijn? Laten wij zwijgend bewonderen, en onze Moeder geluk-wensen met alle Zaligen, die op dezen dag een nieuwe vreugde, een nieuwe glorie ontvangen.

O heilige stad Gods,, verheven Maagd, wat al volmaaktheden in U, die uitverkorenen in verrukking brengen ! Welk een glans ! Welk een schoonheid ! Welk een wonderbare macht ! Welk een wijsheid ! Welk een licht ! Welk een liefde, vooral voor uw arme kinderen op aarde. O goedertierenste Moeder, laat mijn hart iets daarvan kennen, opdat ik, geheel door uw bekoorlijkheden verrukt, het leven een last achte, en dat ik kwijne van verlangen, omdat ik mij nog zo lang van U gescheiden zie. Ach, wat zal er van mij worden, als Gij, hemelse Moeder, geen medelijden hebt met uw kind, dat hier gevangen, aan ontelbare gevaren blootgesteld, door duizend hartstochten meegesleurd, een speelbal is van alle soorten van vijanden. Wee mij, ongelukkige; wie zal mij bevrijden van dit lichaam van de doods ! Gelijk het dorstig hert smacht naar de bron, zo verzucht ik naar U, Heilige Maagd. Mijne ziel smacht van verlangen U te aanschouwen. Wanneer zal het mij gegeven zijn, U eeuwig in de hemel te bezitten.

De Rozenkrans en de heilige Communie volgens H. de Monfort

DEN dag, waarop gij het geluk hebt tot de H. Tafel te naderen, bid gaarne van tijd tot tijd, bij wijze van voorbereiding of dankzegging, een gedeelte van de Rozenkrans. Niets wat meer welgevallig is aan Onzen Heer, die verlangt, dat wij altijd tot Hem gaan door zijn allerheiligste Moeder.

Wij kunnen hier moeilijk alle vijftien geheimen in betrekking tot dit doel behandelen. Beschouwen wij hier als een voorbeeld van voorbereiding, alleen het eerste rozenhoedje.

Daarin vindt men alle akten, welke door de meesters van het geestelijk leven worden aanbevolen. Bid ik b.v. het « Ik geloof in God de Vader enz. » wek ik dan— als ik het ten minste met aandacht bid— niet van zelf mijn geloof op? Dit gebed herinnert mij immers in het kort al de geheimen, welke Jezus Christus, de eeuwige Wijsheid, voor mij heeft volbracht? *Hij is geboren uit de Maagd Maria, heeft geleden, is gestorven, is opgeklommen ten hemel, waar Hij is gezeten aan de rechterhand Gods, vanwaar Hij weldra zal nederdalen in mijn ziel.*

Bedenk ik bij de drie *Weesgegroeten*, dat de AllerHeilige Maagd mijn *hart* en mijne *ziel*, mijn *aanvulling* en mijn *alles* is bij Jezus,... dat de H. Communie, welke ik ga ontvangen Haar toebehoort: met welk vertrouwen zal mij dit Haar niet doen smeken, mij te geven haar zo levendig geloof, haar zo vaste hoop, haar zo vurige liefde !

De Menswording: Jezus gaat het geheim van zijn menswording voltrekken ook in mij, gelijk Hij het vroeger deed in de schoot van Maria, want volgens de spreekwijze van de Kerkvaders is de H. Communie een voortzetting van dit treffend geheim. Maar welke verhevenheid, welke volmaakt-heden openbaart het geloof mij in Jezus, die zo straks in mijn hart zijn woning zal komen vestigen? Is Hij niet de glans van het Eeuwig Licht, voor dat de Engelen met hunne vleugels zich het aanschijn bedekken? O, indien mijn geloof levendig ware, met welke gevoelens van nederigheid zou ik vervuld zijn. De Heilige Kerk zingt iederen dag: « Gij hebt de schoot van de onbevleete Maagd niet geschroomd. » Wat zal ik dan zeggen, o zoete Jezus, ik zo ontrouw en zo schuldig !

O allerheiligste Maagd, o mijne Moeder, Gij hebt U zo diep vernietigd,

toen in U het grote geheim van de Mensgeworden God werd voltrokken; welaan, maak mij aan de bewonderenswaardige gesteltenissen van uw hart deelachtig. Geef ook aan mij die zo nederige gevoelens, welke toen en ook later U bezielde, zo dikwijls Gij na de Hemelvaart van uw Goddelijken Zoon, Hem ontving uit de handen van de H. Joannes.

Bezoek van Maria. Dat mijn hart zich verruime, en zich uitstorte in levendige gevoelens van zoete blijdschap... Niet de Heilige Maagd alleen komt mij bezoeken, maar Jezus met Haar, Jezus, die in het aanbiddelijk Sacrament altijd het geschenk is van Maria... En met welk doel komt Hij? Met het doel, er dezelfde wonderen te werken als in het huis van Elisabeth, mij te overladen met alle soort van zegeningen; maar vooral in mij uit te storten het vuur van zijn liefde ! Welke moeten dan ook niet mijne gevoelens zijn van dankbaarheid, van levend geloof, van teedere liefde jegens God en jegens de naaste?

O zoete Maagd, o mijne Moeder, hoeveel dank ben ik u niet verschuldigd ! Ik behoor geheel aan U, ook deze H. Communie behoort U toe. Kom dan mijne ziel bezoeken, haar versieren met uw gaven, of liever kom in mij Hem ontvangen, die Gij mij vol goedheid hebt willen geven. Bied Gij zelf mijnen Jezus de gesteltenissen aan, waarvan uw Hart nog steeds voor Hem ontvlamd is.

Geboorte van Jezus. Het Goddelijk Kind gaat in mij op een nieuwe wijze geboren worden. De engelen zingen de lofzang: « Glorie zij God in de hoge, en vrede op aarde de mensen van goeden wil. » Weldra zullen zij tot mij, evenals tot de herders zeggen: « Een Verlosser is u geboren ! » O Jezus, eeuwige Wijsheid ! Gij, in wie God de Vader van alle eeuwigheid zijn allerzoetst welbehagen vindt, Gij, die met zoveel blijdschap rust in de armen uwer Moeder, Gij wilt dan door een goedheid vol erbarmen uw rustplaats nemen in mijn hart ! Maar helaas, hoe koud is dit hart, hoe arm en behoeftig !

O mijne hemelse Moeder, ik wend mij tot U. Zijt Gij niet mijn schat, mijne aanvulling, mijn alles bij Jezus? Wilt Gij U gewaardigt mij gastvrijheid te vragen voor uw Goddelijken Zoon, doe dan in mij, wat Gij eenmaal gedaan hebt in de stal van Bethlehem, bereid mijn hart, versier het met uw deugden. Betuig Jezus dezelfde eerbewijzen als Gij Hem gebracht hebt, toen Gij uit uw hemelse verrukking ontwakend, Hem het eerst zaagt nederliggen in de kribbe.

Opdracht in de tempel. O heilige Maagd, hoe kan ik U naar waarde

erkentelijk zijn voor zoveel goedheid ! Welk een genade wilt Gij betonen aan mij, die uw gunsten zozeer onwaardig ben ! Ach, ik zie wel, dat Gij een goede Moeder zijt. Niet slechts wilt Gij mij, gelijk eens Simeon, uwen zoeten Jezus, in mijne armen laten nemen; neen, mijn hart zelf wordt het heiligdom, waar Hij zich heden aan zijn Hemelsen Vader gaat opdragen als het slachtoffer, dat mijne zonden en alle boosheden van de wereld moet uitboeten.

Maar is mijn hart zuiver en van alles onthecht, gelijk dat van de H. Grijsaard? Helaas, wat al gehechtheden, wat banden, wat misslagen in dat hart, die als een zware last het doen ter aarde buigen.

O allerzuiverste Maagd, zoete Moeder, maak mij deelgenoot van uw deugden, en Jezus zal zijn welbehagen vinden in mijn hart, want uw Welbeminde kiest bij voorkeur te midden van de leliën zijn rustplaats. Versier mij dan met uw maagdelijke zuiverheid, en gewaardig U, terzelfdertijd dat Gij mij uw Goddelijken Zoon geeft, Hem op te offeren voor U zelve, voor mij en voor allen die mij dierbaar zijn. Maak dat ik waardig zij, met Jezus, uw Goddelijken Zoon, te worden opgedragen als een brandoffer vol welgevalligheid voor de ogen van de Hemelsen Vader.

Wedervinding van Jezus. Hoezeer is de beschouwing van dit geheim in staat, op het ogenblik dat wij de allerbeminnelijkste en onbekende Wijsheid vol liefde gaan ontvangen, onze verlangens te doen ontvlammen ! O mijne ziel, bedenk of tracht althans een weinig te beseffen, met welke liefde, met welk eindeloos verlangen om u te bezitten, die hemelse Wijsheid zich gewaardigt tot U te komen... Beschouw haar schoonheid: geheel de hemel is erover verrukt...; haar grootheid: in vergelijking met Haar zijn alle volkeren van de aarde niets...; haar Majesteit: het licht van de zon verbleekt voor Haar aanschijn,... en de schatten waarmee deze hemelse Vorstin u komt vervullen... Staat in het Boek van de Wijsheid niet geschreven: « die Mij vindt zal overvloed hebben van alle goederen; want rijkdommen en glorie zijn bij Mij, heerlijke schatten en gerechtigheid? » (Prov. VIII.)

Maar geeft er bovenal acht op, mijne ziel, met welke onuitsprekelijke goedheid die Goddelijke Jezus u uw hart vraagt om er te wonen... *Mijn zoon, geef Mij uw hart.* O, wat zult gij dan doen tegenover zoveel liefde? Zult gij niet naar Hem verzuchten, als het van dorst versmachtende hert naar het water, daar Hij de bron is van de levens; ...als een kind, dat zich verlangt te werpen in de armen van zijn moeder;

...als de zieke, die een geneesheer ziet vol bekwaamheid en tegelijk vol verlangen hem te genezen? Maar wat betekenen al die gevoelens voor Jezus? Gij zoudt de tranen, de zuchten, de liefdevervoering moeten bezitten van Maria, verzuchtingen naar haar Kind en naar haar God, dat Zij sinds drie dagen verloren heeft en wedervindt in de Tempel... Vraag ze uw Moeder. Zij heeft een veel groter verlangen, ze u te geven, dan gij kunt hebben om ze te ontvangen.

Meditatieve Rozenkrans met de H. Schrift

door Lucas Cyprianus Feliers

Signum Crucis

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Symbolum Apostolorum

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad infernos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; Sanctam Ecclesiam Catholicam; Sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam aeternam. Amen.

Oratio Dominicae (Pater noster)

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen Tuum. Adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Salutatio Angelica (Ave Maria)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Doxologia Minor (Gloria Patri)

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Doxologia Minor (Gloria Patri)

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Oratio Fatima (O mi Iesu)

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.



**Het eerste blijde mysterie: de boodschap van de engel
(Annuntiatio)
Vrucht: de nederigheid**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God naar een stad van Galilea gezonden, Nazareth genaamd, tot een maagd, die verloofd was aan een man, die Jozef heette, en uit het huis van David was; de naam van de maagd was Maria. (Luk. 1:36-27)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen. (Luk. 1:28)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zij verschrok van dit woord, en vroeg zich af, wat die groet kon beduiden. (Luk. 1:29)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

De engel zeide haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. (Luk. 1:30)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jezus noemen. (Luk. 1:31)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Hij zal groot zijn, en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd, God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. (Luk. 1: 32-33)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maria sprak tot den engel: Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken? (Luk. 1:34)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwten; (Luk. 1:35)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Daarom ook zal wat uit u wordt geboren, heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd. (Luk. 1:35)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Nu sprak Maria: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. (Luk. 1:38)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het tweede blijde mysterie: het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth (Visitatio)
Vrucht: de naastenliefde**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

In die dagen ging Maria op weg, en spoedde zich het bergland in, naar een stad van Juda. Zij kwam in het huis van Zakarias, en begroette Elisabeth. (Luk. 1:39-40)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen Elisabeth de groet van Maria vernam, sprong het kind op in haar schoot, en werd Elisabeth van den Heiligen Geest vervuld. (Luk. 1:41)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Met luider stem hief zij aan: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot! (Luk. 1:42)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zalig zij, die geloofd heeft; want wat haar namens den Heer is gezegd, zal worden vervuld. (Luk. 1:45)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Mijn ziel prijst groot den Heer, Mijn geest jubelt van vreugde In God, mijn Redder; Want Hij ziet op de geringheid neer van zijn dienstmaagd. Zie van nu af prijzen mij zalig Alle geslachten; (Luk. 1:46-48)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zie van nu af prijzen mij zalig Alle geslachten; Want de Machtige heeft aan mij grote dingen gedaan: (Luk. 1: 48-49)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zijn Naam is Heilig! Zijn barmhartigheid reikt van geslacht tot geslacht Over hen, die Hem vrezen; (Luk. 1:49-50)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Hij toont de kracht van Zijn arm, En slaat de trotsen van harte uiteen(Luk. 1:51)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

De machtigen haalt Hij neer van de troon, Maar Hij verheft de geringen; (Luk. 1:52)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Behoeftigen overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij ledig heen. (Luk. 1:53)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het derde blijde mysterie: de geboorte van Jezus
Christus (Nativitas)
Vrucht: de liefde der armoede**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan. (Luk. 2:6)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zij baarde haar eerstgeboren Zoon (Luk. 2:7)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe, want in het nachtverblijf was voor hen geen plaats. (Luk. 2:7)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachtten, en hun kudde bewaakten. Eensklaps stond er voor hen een engel des Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan. (Luk. 2:8-9)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar de engel sprak tot hen; Vreest niet; want ziet, ik verkondig u een grote vreugde, die voor het hele volk is bestemd. (Luk. 2:10)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer! (Luk. 2:11)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Glorie aan God in den hoge, en vrede op aarde onder de mensen van goede wil! (Luk. 2:14)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen Jezus nu geboren was te Bethlehem van Juda in de dagen van koning Herodes, zie, toen kwamen er Wijzen uit het oosten te Jerusalem. (Mat. 2:1)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En toen ze het huis waren binnengetreden, vonden ze het Kind met zijn moeder Maria; ze vielen ter aarde neer, en aanbaden Het. Ze openden hun schatten, en boden Het geschenken aan: goud, wierook en mirre. (Mat. 2:11)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maria bewaarde dit alles in haar hart, en overwoog het bij zichzelf. (Luk. 2:19)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het vierde blijde mysterie: de opdracht van Christus in de tempel (Praesentatio)
Vrucht: gehoorzaamheid**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

En toen de tijd was gekomen voor hun reiniging volgens de Wet van Mozes, brachten ze Hem naar Jerusalem, om Hem op te dragen aan den Heer, (Luk. 2:22)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zie, nu was er te Jerusalem een man, Simeon genaamd; hij was een rechtvaardig en godvrezend man, die verlangend uitzag naar de vertroosting van Israël, en over wien de Heilige Geest was gekomen (Luk. 2:25)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

De Heilige Geest had hem geopenbaard, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij den Gezalfde des Heren had aanschouwd. (Luk. 2:26)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Nu kwam hij naar de tempel, geleid door den Geest. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten, om voor Hem de voorschriften der Wet te volbrengen, nam ook hij Het in zijn armen, zegende God, (Luk. 2:27-28)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

en sprak: Nu laat Gij, Heer, uw dienaar gaan, In vrede naar uw woord. (Luk. 2:29)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, Dat Gij bereid hebt voor het oog aller volken: (Luk. 2:30-31)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Een licht, tot verlichting der heidenen, En tot luister van Israël, uw volk. (Luk. 2:32)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Simeon zegende hen, en sprak tot Maria, zijn moeder: Zie, Hij is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken van tegenspraak; (Mat. 2:34)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren. Zo moeten de gedachten van veler harten worden ontsluit. (Mat. 2:35)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En toen ze alles volgens de Wet des Heren hadden volbracht, keerden ze naar Galilea terug, en naar Nazaret, hun woonplaats. (Luk. 2:39-40)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het vijfde blijde mysterie: de terugvinding van Christus
in de tempel (Inventio in Templo)**

**Vrucht: de vreugde Jezus te vinden; Gods wil kennen en
aanvaarden in alle omstandigheden**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Ieder jaar reisden zijn ouders tegen het paasfeest naar Jerusalem. En toen Hij twaalf jaar oud was geworden, trokken ze weer naar Jerusalem op, zoals dit voor het feest gebruikelijk was. (Luk. 2:41-42)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar toen ze na afloop der feesstdagen terugkeerden, bleef het Kind Jezus te Jerusalem achter. Zijn ouders bemerkten het niet, (Luk. 2:43)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar toen ze Hem niet vonden, gingen ze Hem zoeken, en keerden naar Jerusalem terug. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, terwijl Hij te midden der leraars zat, (Luk. 2:45-46)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

naar hen luisterde en hen ondervroeg. (Luk. 2:46)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

allen, die Hem hoorden, waren verbaasd over Zijn schranderheid en over Zijn antwoorden. (Luk. 2:47)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ze stonden versteld van dat schouwspel. Maar zijn moeder zei tot Hem: Mijn Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik zoeken in doodangst naar U. (Luk. 2:48)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Hij sprak tot hen: Waarom hebt gij Mij gezocht? Wist gij dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moet zijn? (Luk. 2:49)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar ze begrepen niet, wat Hij tot hen sprak. (Mat. 2:50)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus;

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Nu ging Hij met hen naar Nazaret terug. En Hij was hun onderdanig. Zijn moeder bewaarde dit alles in haar hart. (Mat. 2:51)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En Jezus nam toe in wijsheid en jaren, en in welgevallen bij God en de mensen. (Luk. 2:52)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

Het eerste droevige mysterie: de doodstrijd in de hof van olijven (Agonia in Hortu)

Vrucht: onze zonden kennen en een oprecht berouw over al onze zonden hebben



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Toen kwam Jezus met hen bij een landgoed, Getsemani genaamd. Nu zei Hij tot de leerlingen: Zet u hier neer, terwijl Ik ginds ga bidden. Hij nam Petrus en de zonen van Zebedeüs met Zich mee, en begon bedroefd en angstig te worden. (Mat. 26:36-37)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En Hij sprak tot hen: Mijn ziel is dodelijk bedroefd, blijft hier met Mij waken. (Mat. 26:38)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, viel op zijn knieën neer, (Luk. 22:41)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En bad: Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk van Mij weg. Neen, niet mijn wil geschiede, maar de uwe. (Luk. 22:42)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen verscheen Hem een engel uit de hemel, die Hem sterkte. (Luk. 22:43)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En door doodangst bevangen, bad Hij nog vuriger, (Luk. 22:44)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

en zijn zweet droop als bloeddruppels neer op de grond. (Luk. 22:44)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Nu ging Hij naar Zijn leerlingen terug, en vond ze in slaap. En Hij sprak tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken? (Mat. 26:40)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Waakt en bidt, dat gij niet in bekoring komt. (Mat. 26:41)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. (Mat. 26:41)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het tweede droevige mysterie: de geseling van Jezus
Christus (Flagellatio)**
Vrucht: versterving van zinnelijkheid en boetedoening



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Heel in de vroegte namen de opperpriesters met de oudsten, schriftgeleerden en heel de Hoge Raad een beslissing. Ze lieten Jezus binden, voerden Hem weg, en leverden Hem over aan Pilatus. Pilatus ondervroeg Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? Hij gaf hem ten antwoord: Ge zegt het. (Marc. 15:1-2)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaars zich te weer hebben gesteld, opdat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd; maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei Hem: Gij zijt dan toch Koning?(Joh. 18:36-37)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Jezus antwoordde: Ge zegt het; Ik ben koning. Ik ben geboren en in de wereld gekomen, juist om te getuigen voor de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. (Joh. 38:37)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc

et in hora mortis nostrae. Amen.

Pilatus zei Hem: Wat is waarheid? Na deze woorden ging hij naar de joden terug, en sprak tot hen: Ik vind volstrekt geen schuld in Hem. (Joh. 18:38)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen liet Pilatus Jezus geselen. (Joh. 19:1)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Veracht, en door de mensen verstoten, Man van smarten, met lijden bezocht: Voor wien wij ons het gelaat bedekken, Dien wij versmaden en verachten. (Isaias 53:3)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Hij wordt mishandeld, maar verdraagt het geduldig, en opent zijn mond niet: Als een lam, naar de slachtbank geleid, Als een schaap, dat verstomt voor zijn scheerders. (Isaias 53:7)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Om onze zonden wordt Hij doorboord, Om onze misdaden wordt

Hij gebroken; Op Hem rust de straf, ons ten heil, En door zijn striemen komt ons genezing (Isaias 53:5)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En toch, Hij draagt onze kwalen, En torst onze smarten; Maar wij beschouwen Hem als een melaatse, Geslagen, vernederd door God (Isaias 53:4)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Nu is Zijn gelaat wel onmenselijk verwrongen, En heeft zijn gestalte niets menselijks meer; (Isaias 52:14)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

Het derde droevige mysterie: de doornkroning van Jezus

Christus (Coronatio Spinis)

**Vrucht: versmading van de wereld, boete voor onze
hoogmoed**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Nu brachten de soldaten Hem naar binnen, in de voorhof van het rechthuis, en riepen de hele bende bijeen (Marc. 15:16)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ze vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand; (Mat. 27:29)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

ze knielden voor Hem neer, bespotten Hem en zeiden: Wees gegroet Koning der Joden (Mat. 27:29)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ze bespuwden Hem, namen de rietstok, en sloegen Hem op het hoofd. (Mat. 27:30)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen Pilatus zag, dat hij niet slaagde, maar dat de opschudding groter werd, nam hij water, waste zijn handen ten aanschouwen van het volk en sprak: Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen rechtvaardige; gij moet het verantwoorden. (Mat. 27:24)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Jezus kwam dus naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel.(Joh. 19:5)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En hij (Pilatus) sprak tot hen: Ziet den mens. Maar toen de opperpriesters en trawanten Hem zagen, schreeuwden ze het uit: Aan het kruis, aan het kruis met Hem! Pilatus zei hun: Neemt Hem zelf, en kruisig Hem; want ik vind geen schuld in Hem. (Joh. 19:5-6)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Pilatus zei hun: Wat heft Hij dan voor kwaad gedaan? Maar ze schreeuwden nog harder: Kruisig Hem. (Marc. 15:14)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar ze schreeuwden: Weg, weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zei hun: Zal ik uw Koning kruisigen? De opperpriesters antwoordden: We hebben geen koning dan Caesar. (Joh. 19:15)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen liet Pilatus hun Barabba vrij, om het volk ter wille te zijn; maar Jezus liet hij geselen, en gaf Hem over, om te worden gekruisigd. (Marc. 15:15)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het vierde droevige mysterie: de kruisdraging van Jezus
Christus (Baiulatio Crucis)
Vrucht: geduld in dagelijkse kruisen**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Nu sprak Hij tot allen: Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen (Luk. 9:23)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

zijn kruis opnemen iedere dag, en Mij volgen. (Luk. 9:23)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En nadat ze Hem hadden bespot, deden ze Hem het purper af, trokken Hem zijn klederen aan, en voerden Hem weg ter kruisiging. (Marc. 15:20)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En terwijl ze Hem wegvoerden, hielden ze zekeren Simon van Cyrene aan, die juist van het veld kwam, en legden hem het kruis op, om het Jezus achterna te dragen. (Luk. 23:26)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Neemt mijn juk op, en leert van Mij, omdat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte;. (Math. 11:29)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

dan vindt gij rust voor uw zielen. (Math. 11:29)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Want Mijn juk is zacht, mijn last is licht. (Math. 11:30)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Een grote volksmenigte volgde Hem; ook een monigte vrouwen, die zich op de borst sloegen en over Hem weenden.(Luk. 23:27)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc

et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar Jezus keerde Zich om, en sprak tot haar: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. (Luk 23:28)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? (Luk. 23:31)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het vijfde droevige mysterie: de kruisiging en dood van
Jezus Christus (Crucifixio et Mors)
Vrucht: ijver voor de zielen door medewerking aan
verlossing**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Toen ze op de plaats waren gekomen, die Kalvarië wordt genoemd, sloegen ze Hem aan het kruis, zo ook de misdadigers, één aan zijn rechterhand, één aan de linker. (Luk 23:33)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want ze weten niet, wat ze doen. En ze verdeelden zijn klederen bij het lot. (Luk. 23:34)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ook één der gekruisigde misdadigers begon Hem te honen, en zeide: Zijt Gij de Christus niet? Red Uzelf dan en ons! (Luk. 23:39)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen zeide hij: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw rijk zijt gekomen. En Jezus sprak tot Hem: Voorwaar, Ik zeg U: heden zult ge met Mij zijn in het paradijs. (Luk. 23:42-43)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria Magdalena. (Joh. 19:25)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Jezus zag zijn moeder staan, en naast haar den leerling, dien Hij beminde. (Joh. 19:26)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En hij sprak tot zijn moeder: Vrouwe, ziedaar uw Zoon. Daarna sprak Hij tot den leerling: Ziedaar uw moeder. (Joh. 19:26-27)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op. (Joh. 19:27)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. (Luk. 23:46)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen Jezus de azijn had genuttigd, zeide Hij: Het is volbracht. Hij boog het hoofd, en gaf de geest. (Joh. 19:30)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

Het eerste glorievolle mysterie: de verrijzenis van Jezus Christus (Resurrectio)

Vrucht: vermeerdering goddelijke deugd van geloof



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Gij zult wenen en jammeren, maar de wereld zal zich verheugen; gij zult overstelpt zijn van droefheid, maar uw droefheid zal in vreugde verkeren. (Joh. 16:20)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ook gij zijt nu wel bedroefd, maar Ik zal u weerzien; en dan zal uw hart zich verblijden, en niemand zal u deze vreugde ontnemen. (Joh. 16:22)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen, gingen ze naar het graf met de specerijen, die ze hadden bereid. (Luk. 24:1)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En zie, er brak een hevige aadbeving los. Want een engel des Heren daalde af van de Hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg, en ging daarop zitten. (Math. 28:2)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar de engel sprak tot de vrouwen: Vreest niet; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, den gekruiste. Hij is niet hier, want Hij is verrezen, zoals hij gezegd heeft. Komt en ziet de plaats, waar Hij was neergelegd. (Math. 28:5-6)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Hier is Hij niet; Hij is verrezen. Herinnert u wat Hij tot u heeft gezegd, toen Hij nog in Galilea was; (Luk. 24:6)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gaat haastig heen, en zegt aan de leerlingen: Hij is verrezen van de doden. En ziet, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Ziet dat kwam ik u zeggen. (Math. 28:7)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Haastig liepen ze weg van het graf, met vrees, maar ook met grote blijdschap vervuld; ze snelden heen, om aan zijn leerlingen de tijding te brengen. (Math. 28:8)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Jezus sprak tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; (Joh. 11:25)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

en wie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig. Gelooft ge dit? (Joh. 11:26)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het tweede glorievolle mysterie: de hemelvaart van
Jezus Christus (Ascensio)
Vrucht: vermeerdering goddelijke deugd van hoop**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Toen leidde Hij hen naar Betanië, hief zijn handen op, en zegende hen. (Luk. 24:50)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Jezus trad op hen toe, en sprak: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. (Mat. 28:18)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gaat dus heen; onderwijst alle volken, (Mat. 28:19)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest. (Mat. 28:19)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus;

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

en leert ze onderhouden al wat ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld. (Mat. 28:20)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden, (Mark. 16:16)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. (Mark. 16:16)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Deze woorden zullen hen vergezellen, die hebben geloofd: (Mark. 16:17)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Na deze woorden werd Hij voor hun ogen opgenomen, en een wolk onttrok Hem aan hun blikken. (Hand. 1:9)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen de Heer Jezus met hen gesproken had, is Hij opgenomen ten hemel, en is neergezeten aan de rechterhand Gods. (Mark. 16:19)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

Het derde glorievolle mysterie: de nederdaling van de H. Geest op Maria en de Apostelen (Descensus Spiritus Sancti)

Vrucht: vermeerdering goddelijke deugd van liefde, ingestorte deugden en gaven H. Geest



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Toen de dag van het pinksterfeest was aangebroken, waren ze allen op één plaats bijeen. (Hand. 2:1)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Eensklaps kwam ere en geruis uit de hemel als van een hevige windvlaag, en vulde het hele huis, waar ze waren vergaderd. (Hand. 2:2)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Vurige tongen verschenen hun, spreidden zich rond, en zetten zich op ieder van hen neer. (Hand. 2:3)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Allen waren vervuld van den Heiligen Geest, en begonnen verschillende talen te spreken, naar gelang de Geest hen liet spreken. (Hand. 2:4)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus;

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Nu vertoefden er te Jerusalem godvrezende joden uit alle volken onder de hemel. (Hand. 2:5)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen stond Petrus op, omringd van al de elf; hij verhief zijn stem, en sprak hun toe: Joodse mannen, en gij allen, die in Jerusalem woont: Dit moet gij weten; geeft acht op mijn woorden (Hand. 2:14)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Petrus zei hu: Bekeert u allen, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergiffenis uwer zonden; dan zult gij de gave ontvangen van den Heiligen Geest. (Hand. 2:38)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En zij, die zijn word aanvaardden, ontvingen het doopsel; die dag traden er ongeveer drie duizend mensen toe. (Hand. 2:41)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus;

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ze bleven volharden in de leer der apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het breken des broods en in het gebed (Hand. 2:42)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ze loofden God, en stonden in gunst bij heel het volk. En de Heer bracht iederen dag meer geredden bijeen. (Hand. 2:47)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

**Het vierde glorievolle mysterie: de hemelopneming van
Maria (Asumptio)**

**Vrucht: genade van een gelukkige dood, de beloning van
de eindvolharding**



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Mijn beminde heft aan, En spreekt tot mij! Sta op, mijn geliefde, Mijn schone, komt mede! (Hooglied 2:10)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Want zie, de winter is voorbij, Voorgoed is de regen verdwenen. (Hooglied 2:11)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Mijn duifje in de spleten der rotsen, In de holen der klippen! Laat mij zien uw gelaat, Laat mij horen uw stem; Want uw stem is zo zoet, Uw gelaat is zo lief (Hooglied 2:14)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

En de Tempel van God in de hemel ging open, en in zijn Tempel verscheen zijn Ark des Verbonds. Bliksemstralen braken los,

geraas en donderslagen, aardbeving en geweldige hagel (Openb. 11:19)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Toen verscheen er een groot teken aan de hemel: (Openb. 12:1)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

een Vrouw, bekleed met de zon, de maan aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (Openb. 12:1)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Dan komt de dochter van Tyrus tot U met geschenken, En zoeken de rijkste volken uw gunst. Enkel liefvalligheid ligt op het gelaat der Koninklijke Dochter, Met goud doorweven is haar ornaat (Ps. 45:13-14)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Door mij, zijn dienaars, heeft Hij de ontferming in vervulling doen gan, die Hij aan Israëls huis had beloofd; door mijn hand

heeft Hij deze nacht den vijand van zijn volk gedood. (Judith 13:18)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Zowaar de Heer leeft: zijn engel heeft mij beschermd, toen ik hier wegging, terwijl ik dat woonde, en nu ik hier terug ben. De Heer heeft niet toegelaten, dat zijn dienares werd onteerd. Vrij van iedere smet van zonde heeft Hij mij bij u teruggebracht, om mij te verheugen over zijn zege, over mijn redding en over uw bevrijding (Judith 13:20)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

en Oezia, de leider van het volk Israël, sprak haar toe: Meer dan alle vrouwen op aarde zijt gij, dochter, gezegend door den Heer, den allerhoogsten (Judith 13:23)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

Het vijfde glorievolle mysterie: de kroning van Maria in de hemel (Coronatio in Caelo)
Vrucht: vertrouwen in de voorspraak van Maria en volmaakte godsvrucht tot Maria



Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra; panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Wie rijst daar op als het morgenrood, Schoon als de maan, En klaar als de zon: Maar ook geducht als een leger? (Hooglied 6:10)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Als een zon, die straalt over het paleis van een vorst, als een regenboog, die tussen de wolken verschijnt, (Eccl. 50:7)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Maar ik ben een crocus van Sjaron, een lelie der dalen! (Hooglied 2:1)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Bij het uitverkoren volk gaat zij zich loven, En onder de gezegenden zich verheerlijken. Voor de eeuwen, van de aanvang af door Hem gevormd, Blijf ik tot in eeuwigheid bestaan. (Eccl. 24:4, 9)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Komt tot mij, gij die mij begeert, En verzadigt u aan mijn vruchten.(Eccl. 24:19)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Als een wijnstok schoot ik frisse loten, En mijn bloesem gaf heerlijke en rijke vrucht. Aan mij te denken is zoeter dan honing, Mij te bezitten gaat boven honingraat uit. (Eccl. 24:17, 20)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Geprezen zij de Heer, de Schepper van hemel en aarde, die u bijstond, om den aanvoerder van onze vijanden het hoofd af te slaan (Judith 13:24)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ja, vandaag heeft Hij uw naam zo verheerlijkt, dat de mensen u steeds zullen prijzen, zolang ze de kracht van God voor eeuwig gedenken. (Judith 13:25)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Want moedig zijt ge opgetreden, en onwrikbaar was uw hart, omdat ge de kuisheid hebt liefgehad, en na de dood van uw man geen anderen hebt gewild. (Judith 15:11)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Daarom heeft de hand van den Heer u gesterkt, en zult ge geprezen zijn voor eeuwig! En heel het volk riep: Amen, Amen! (Judith 15:11-12)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus; Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent misericordia tua.

Inhoudstafel

Over de heilige Rozenkrans volgens H. de Monfort	1-4
Ik ben O.L.Vrouw van de Rozenkrans (Beloften verbonden aan het bidden van de Rozenkrans)	5-7
Wijze van de H. de Monfort om met vrucht de H. Rozenkrans te bidden	8-10
Korte beschouwingen over de geheimen van de Rozenkrans	11-17
De Rozenkrans en de H. Communie volgens de H. de Monfort	18-21
Meditatieve Rozenkrans met de H. Schrift door Lucas Cyprianus Feliens	22-83